

Kerkbode

April 2019

jaargang 15 nummer 212



Meditatie



Lied van de opstanding

Vooraf te lezen: Johannes 20:24-31

Het was zo triest afgelopen met de Heere Jezus nu Hij aan het kruis was geslagen en daar een pijnlijke en schandelijke, zelfs vervloekte dood, had moeten sterven. En dat terwijl ze hadden zulke grote verwachtingen van Hem gehad! Ze hadden gedacht dat Hij degene was die van God gezonden was om hen te verlossen. De beloofde Israëls. Maar het was zo anders gegaan. Hij werd gevangengenomen, onschuldig veroordeeld, gekruisigd en gestorven. Al hun hoop werd de bodem ingeslagen. We horen de Emmaüs-gangers zeggen: Wij hoopten dat Hij was degene die Israël verlossen zou. Een diepe teleurstelling.

Maar na drie dagen mochten ze Hem weer ontmoeten en toen bleek zijn overwinning zoveel heerlijker dan ze gedacht hadden. Boven bidden en denken, want Hij verlost niet van de aardse vijanden, de Romeinen. Nee, maar Hij verlost naar lichaam en ziel, doordat Hij de dood overwon. Hij bleek de levende te zijn.

En daar mogen ze nu als het ware van zingen. Hij is opgestaan. Een heerlijk en blij evangelie; De dood heeft niet het laatste woord. Een machtige symfonie, een machtig koor: wij hebben de Heere gezien. Een koor dat niet alleen zingt met de mond, maar vooral ook met het hart. Met deze blijde boodschap, deze zuivere klanken komen de discipelen bij Thomas. Thomas zal vast wel met dat lied instemmen. Het lied van Christus' overwinning op de dood. "Thomas, wij hebben de Heere gezien, Hij is waarlijk opgestaan" Maar Thomas is een twijfelaar. Thomas is iemand die een wat zwaarmoedig karakter heeft. Hij is geen optimist en ziet meestal vooral de donkere kanten van het leven. Thomas moet meezingen, maar hij is niet zo gemakkelijk op de juiste toonhoogte is te brengen. Thomas is een dissonant in het koor. Als Thomas zijn stem opheft komt er een valse klank:

Indien ik in Zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steke in het teken der nagelen, en steke mijn hand in Zijn zijde, ik zal geenszins geloven. Daar verstomt het koor dat zong van de opgestane Heere. Ongeloof en twijfel steken de kop op. Er komt een wanklank in het nieuwe lied.

Thomas kan niet zingen, hij kan het niet geloven. Met eigen ogen heeft Hij gezien hoe Jezus werd gekruisigd en hoe Hij na een lange dag van smartelijk lijden stierf. Zou Hij weer opgestaan zijn uit de dood? Onmogelijk. Dood is dood. De discipelen praatten op Hem in, maar tevergeefs, want eerst zien en dan geloven, zegt Thomas.

En hij lijkt gelijk te krijgen, want er gaan acht dagen voorbij. Acht lange dagen. Nee, Thomas gelooft het niet: ze hebben zich vergist. Hoe zou dat koor nu weer op de juiste toonhoogte kunnen komen? Hoe zou nu ook Thomas zijn plaats binnen dat koor van gelovigen weer kunnen innemen? Ja, bij de mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God, want bij God zijn alle dingen mogelijk.

Na acht dagen zijn ze weer bij elkaar, de deuren gesloten. Niemand die binnen kan komen, maar dan plotseling staat Jezus in hun midden. "Vrede zij ulieden". Jezus roept Thomas: "Breng uw vinger hier, en zie Mijn handen, en breng uw hand, en steek ze in Mijn zijde; en zijt niet ongelovig, maar gelovig." Jezus zoekt Thomas op, want die wanklank moet worden opgeheven. Jezus is de hemelse koormeester van het koor van Zijn kinderen en Hij geeft Thomas de toon aan. De juiste toon, zodat hij kan samenstemmen met de andere discipelen. Hij alleen kan dat; En Hij alleen doet dat!

We lezen niet dat Thomas ook werkelijk Jezus handen en zijn zijde heeft aangeraakt. "Mijn Heere en mijn God" Mijn Heere, degene die het in mijn leven voor het zeggen heeft. Mijn God, Gij bent degene met wie ik het waag, voor de tijd en de eeuwigheid. In Hem is zijn heil. In Hem alleen. De koorzang wordt ingezet waar deze werd onderbroken. De discipelen zeiden: "wij hebben de Heere gezien; de Heere is waarlijk opgestaan", maar Thomas voegt er als het ware nog wat aan toe. Je zou kunnen zeggen dat Thomas transponeert. De toonsoort wordt hoger: "Mijn Heere en mijn God."

Niet alleen de Heere gezien, maar mijn Heere gezien, heel persoonlijk. Ziet u hoe Jezus Thomas weer de juiste toonhoogte aangeeft? De dissonant wordt opgeheven en de klank wordt weer zuiver. Verlossing mocht Thomas vinden in Christus. Hij wilde lijden en sterven voor de zonden van de zijnen en na Zijn opstanding mag Hij de vrucht daarvan uitdelen. Mensen invoegen in dat hemelse koor: Thomas en de andere discipelen.

Ook tot ons komt deze hemelse dirigent: "Omdat gij mij gezien hebt, hebt gij geloofd, Thomas. Zalig zijn zij, die mij niet gezien hebben en nochtans geloofd zullen hebben." Tot ons komt het woord van God. Het is Pasen geweest. Zalig als u de prediking van de opgestane levensvorst mag horen en geloven. Als u mee gaat zingen in dat koor van mensen die hun zonde en hun schuld bij Hem hebben mogen kwijtraken. Christus geeft ook u de toon aan. Wij zingen allen vals van nature, niet om aan te horen. Door onze zonde en door onze hemelhoge schuld voor God. En als dan de Heere met zijn Woord tot ons komt, dan geloven we Hem niet. Maar nu, in deze geschiedenis, komt Hij tot ons en geeft de juiste toon weer aan. Deze geschiedenis is geschreven opdat gij gelooft, lezen we in vers 31. Opdat gij het leven hebt in Zijn naam.

Als we dan op onze eigen wijs blijven door zingen, dan hebben we het leven niet, dan zijn we nog in de dood. Dat zal een eeuwige nacht baren, Voor altijd verloren. Maar Jezus wil ons opnieuw tot zingen brengen. Ook als u net zoals Thomas zo'n ongelovige bent en er zelf niet bij kunt. Als u moet zeggen: ik wou dat het waar was, Ik wou dat ik het kon geloven. Dan zegt Jezus tot u: Daarom heb ik Thomas opgezocht en het hem laten zien. En in deze geschiedenis laat ik het ook u zien: dat er in Mij verlossing is. Hij laat u zien dat Hij ook uw zaligmaker wil zijn. Dat u moed mag scheppen uit de behoudenis van Thomas. Opdat u met die grote schare mensen uit Openbaringen 19 mee zult mogen gaan zingen: Halleluja, de zaligheid en de heerlijkheid en de eer en de kracht zij de Heere onze God.

M. Diepeveen

Oude Kerk

Voor alle data geldt zo De HEERE wil en wij leven.

datum		aanvang	voorganger	bijzonderheden
zondag	7 apr	08:45 uur	Ds. G.K. Terreehorst	
		15:00 uur	Ds. J. C. den Toom	
zondag	14 apr	08:45 uur	Ds. P. D. v/d Boogaard	
		15:00 uur	Ds. L. Krooneman	
donderdag	18 apr	19:30 uur	Kand. M. Diepeveen	Goede Vrijdag dienst
zondag	21 apr	08:45 uur	Ds. J. Koppelaar	1^e Paasdag
		15:00 uur	Ds. J. W. van Estrik	
maandag	22 apr	08:45 uur	Ds. Joh. Post	2^e Paasdag
zondag	28 apr	08:45 uur	Kand. W. J. Korving	
		15:00 uur	Kand. W. J. Korving	

Kerkenraad

Ds. K. Klopstra	Chopinstraat 2, 2992 EE Barendrecht	tel 06-40582805	Consulent
J. Post	v. Egmondstraat 62	tel 3556556	Scriba/ouderling
A.J. Groen	Werfstraat 16	tel 3552782	Ouderling
A. Groen	v. Boetzelaerlaan 151	tel 3559737	Diaken/organist
J. van Lenten	Alph. Diepenbrockhof 99	tel 3551862	Diaken
M. Diepeveen	Brielsestraat 36, 3251 CE Stellendam	tel 0187-490979	Pastoraal mdw.

Pastorale zorg

Voor bijstand op pastoraal vlak en in situaties van nood, ziekenhuisopname of sterfgeval kunt u een beroep doen op uw kerkenraad. U gelieve dan contact op te nemen met ouderling A.J. Groen of Pastoraal medewerker dhr. M. Diepeveen.

Ter inleiding

Lukas 24 : 45

“Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden.”

Financiën:

Uw kerkelijke bijdragen voor het jaar **2019** kunnen worden overgemaakt op het nieuwe gironummer NL91 INGB 0004 613545 NED HERV GEM HERSTELD VERBAND THABOR. Uw vrijwillige bijdrage is zeer gewenst, om als gemeente aan alle financiële verplichtingen te kunnen voldoen.

Giften:

Ontvangen door Kand. Diepeveen in februari NN € 40,-- en € 50,-- en in maart NN. € 25,-- en € 20,-- t.b.v. de kerkvoogdij.

CD van de kerkdiensten:

CD's van de kerkdiensten kunt u bestellen bij Eric Nijland (0638513759). De kosten hiervan bedragen € 2,50.

U kunt niet meer meeluisteren via internet. In de Oude Kerk is meeluisteren mogelijk middels de kerktelefoon, die eventueel voor u aangevraagd kan worden. Contactpersoon hiervoor is diaken H. van Lenten.

Bijbelkring:

DV Donderdag 18 april vervalt de Bijbelkring. In plaats daarvan wordt de Goede Vrijdag dienst gehouden, aanvang 20:00 uur!

Jarigen in de maand april:

3 apr	Mevr. R. Pronk	20 jr
6 apr	Hr. J. Post	72 jr
7 apr	Mw. Y. Pronk	45 jr
9 apr	Mevr. M. Knoester	56 jr
16 apr	Dhr. A. Hofland	91 jr
16 apr	Dhr. K. B. Pronk	14 jr

Van harte gefeliciteerd en Gods onmisbare Zegen toegewenst.

Zieken in de gemeente:

De Heere gedenke u in Zijn gunst! Iedere ziekte of zorg is een klop op de deur, een klop die zegt: "Geef Mij uw hart!"

Wij wensen onze bejaarden, weduwen en weduwnaars en allen die ziek zijn of andere gebreken hebben, van harte Gods Zegen toe en bevelen hen aan in uw voorbede.

Psalm 134 : 2 " *Heft uw handen op naar het heiligdom, en looft den HEERE.*"

Mededelingen:

Toegang naar de kerk:

Indien u met de auto naar de middagdienst komt, kunt u via de Pollers, aan het begin van de Keizerstraat (t.h.v. Blokker) de promenade opkomen en naar de kerk rijden. Er staat iemand bij de Pollers met het pasje om u door te laten. **Tijdstip: tussen 14:40 en 14:50 uur.**

Beste lezer,

Eind februari heb ik een vrijwilligersreis gemaakt met 10 andere jongeren naar Oekraïne en Moldavië met de christelijke stichting 'Kom over help'. Dit was een bijzondere ervaring.

We hebben met de (t)huisloze kinderen spelletjes gespeeld, geknutseld en Bijbelles gegeven doormiddel van een tolk.



en

Dit zijn de (t)huisloze kinderen die eten, drinken en Bijbelonderwijs krijgen dankzij uw gift

We hebben In een dorp in Moldavië samen met de plaatselijke kerk mensen in het dorp bezocht die niet zelf voor eten en drinken kunnen zorgen. Veel mensen in dat dorp hebben een uitzichtloze toekomst en zijn niet gelovig. Wij hebben samen met deze mensen Bijbel gelezen en gebeden. Zo brengen wij niet alleen eten, maar ook het Evangelie.

Via deze weg wil ik u namens de kinderen en begeleiders in Oekraïne hartelijk bedanken voor de giften die vanuit de gemeente zijn gegeven. Vanuit de gemeente is er voor een totaalbedrag van €515,- ontvangen. Dit bedrag is overgemaakt naar de stichting 'Kom over en help.' Ik heb mogen zien dat de gelden die 'Kom over en help' ontvangt daar goed worden besteed.

Ik mag helaas geen foto's in het openbaar plaatsen van de ernstige thuissituaties.

Met vriendelijke groet,
Johannes Groen



Water uit de waterput



Een ambulance op een onbegaanbare weg in een dorpje

Huwelijk Ariaan en Marleen Peters-Groen

Op vrijdag 22 maart j.l. was het de grote dag voor Ariaan Peters en Marleen Groen. Twee levenslijnen gaan voortaan samen nu ze aan elkaar hun ja-woord mochten geven. Het huwelijk werd voltrokken in Kasteel Oud-Wassenaar en daarna hebben ze zich samen in de Oude Kerk van Scheveningen neergebogen voor de Heere om Hem te vragen om Zijn onmisbare zegen.

Ariaan en Marleen, namens heel de gemeente, van harte gefeliciteerd met dit heuglijke feit, waar we uiteraard ook de wederzijdse ouders en verdere families in betrekken! Wat een wonder als twee jonge mensen tot elkaar liefde mogen opvatten en samen door het leven willen gaan. Het huwelijk is een mooie en verblijdende zaak, die de Heere behaagt. Niet voor niets bezocht de Heere Jezus de bruiloft te Kana. En zijn optreden daar maakt duidelijk dat Hij er ook bij wil zijn in moeilijke tijden wanneer “de wijn op is.” Je belooft elkaar trouw voor goede en slechte tijden, maar op Zijn beurt belooft de Heere gehuwden dat dus ook! Zijn hoede en zegen wordt jullie op jullie levensweg toegewenst.

Het bruidspaar heeft domicilie gekozen op de van Goghstraat 63, 3362 XX te Sliedrecht. Dit betekent dat Marleen onze gemeente heeft verlaten. Een woord van dank aan haar is op zijn plaats, wanneer we terugdenken aan het werk dat ze in onze gemeente gedaan heeft.

Woonruimte gezocht:

Middels dit berichtje zou ik u graag het volgende willen vragen:

D.V. na de zomervakantie hoop ik als leerkracht te gaan werken op een basisschool in Den Haag. Daarom zoek ik per augustus woonruimte in deze omgeving.

Zelf ben ik kerkelijk aangesloten bij de HHK in Oldebroek.

Met vriendelijke groet,

Denise van de Beek (27 jaar)

tel: 0657030423

Kopij inleveren:

Indien u iets te melden heeft dat in de kerkbode voor de **maand mei 2019** geplaatst kan worden, dient u de kopij in te leveren op uiterlijk **D.V.**

dinsdag, 22 april. U kunt deze sturen naar de scriba J. Post, per email:

j.postman@kpnmail.nl