

# Kerkbode

Maart 2019

jaargang 15 nummer 211



## Meditatie



## Welk een vriend...

Tekst: Johannes 15 vers 12 en 13

Wij kennen allen de samenvatting van de wet, zoals de Heere Jezus Christus ons die leert. Om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. In de grondtaal krijgt het woordje liefhebben ook echt de nadruk: liefhebben zult u God! En liefhebben zult u de naaste!

Spreek met onchristelijke mensen maar eens over hun ervaringen met christenen en vaak krijgt u dan te horen dat het in het christendom over liefde zou gaan, maar hoe ze teleurgesteld uitkwamen met mensen die juist daar de mond vol over hebben. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat in dat verwijt vaak, hoewel zeker niet altijd, veel waars schuilt. Christenen weten misschien beter hoe het hoort, maar ze doen niet altijd beter. We moeten onszelf dat aantrekken.

Ook in onze tekst uit Johannes 15 komt dat gebod tot naastenliefde aan de orde. Het is de koning der Kerk die vlak voor zijn lijden staat en in Zijn afscheidsrede met Zijn discipelen hen deze woorden meegeeft. *“Dit is Mijn gebod dat gij elkander liefhebt.”*

Maar in onze tekst zegt Hij er ook bij: *“gelijkerwijs Ik u liefgehad heb.”* En daarmee komt dat gebod te staan binnen het kader van Zijn lijden en sterven. Het zou voldoende reden voor ons moeten zijn om werkelijk ernst met dit woord te maken, door niet alleen te zeggen dat we er “veel aan tekort komen,” maar zodat we die liefde werkelijk gaan beoefenen! In de navolging van de Meester.

Maar hoe heeft Hij ons dan liefgehad? Het antwoord op die vraag luidt dan in vers 15: *“Niemand heeft meerder liefde dan deze dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden.”*

Het is het hoogste offer dat iemand voor een ander kan brengen. Dat iemand zich overgeeft in de dood voor een ander. We zouden kunnen denken aan een vader of een moeder die een kind uit een brandend huis weet te halen en daarbij zo gewond raakt dat die ouder zelf sterft.

Zo gaf Christus Zich voor Zijn vrienden over in de dood.. Het zijn me de vrienden trouwens wel! Toen Hij werd gevangen genomen zijn ze allen gevlucht, bang als ze waren voor hun eigen hachje. En de ‘vriend’ met grootste mond, die zei, dat hij desnoods wel bereid was om Jezus ook de gevangenis en de dood in te gaan, heeft Hem zelfs verloochend. U kent de geschiedenis met Petrus en de haan die kraaien zou. Voor zulke vrienden gaf Hij zette Christus Zijn leven. En wat dreef Hem daartoe? Liefde! Niets dan onbaatzuchtige gevende liefde. Voor weglopers, voor verloochenaars, voor zondaren. Liefde voor vrienden? Zeg maar gerust vijanden!

Hij zette Zijn leven voor Zijn vrienden, die Hijzelf daartoe had uitgekozen (vers 16) om door Zijn dood hun zonden en de schuld daarvan weg te nemen. Om voor hen vrede te maken met God. Vrije liefde, verkiezende liefde die ligt achter het plaatsvervangend en verzoenend lijden en sterven van deze heerlijke Borg en Middelaar.

Wat denkt u, dan mag Hij van Zijn discipelen toch wel vragen dat zij ook in deze liefde zullen gaan door ook elkaar lief te hebben? Dan mag toch ook tot ons datzelfde appél komen om de broeders (en zusters) lief te hebben. En niet alleen dat, maar ook onze vijanden?

Van nature zijn we dat allemaal. Vijanden van God, vijanden van Christus. En daarmee ook vijand van onze eigen zaligheid en redding. We gaan aan Hem voorbij en hebben niet in de gaten hoe dwaas dat in werkelijkheid is. Zeg eens eerlijk: zouden wij bij hem gebleven zijn toen Hij werd gevangengenomen? Zouden wij hem niet ook hebben verloochend?

En toch noemt Jezus dit soort mensen Zijn vrienden. Bij voorbaat al, omdat het allemaal nog moet gaan plaatsvinden. Voor zulke ‘vrienden’ geeft Hij Zijn leven. Wij komen er dan als schuldenaar uit. De vraag is of we dat al hebben leren verstaan? En mochten we horen wat Hij heeft gedaan? Wat het Hem heeft gekost aan het kruis op Golgotha?

En dat het voor ons zo'n onuitsprekelijk groot wonder is geworden. Dat Christus Zijn leven totaal heeft opgeofferd voor de Zijnen.

Niemand heeft meerder liefde dan deze dat iemand zijn leven zet voor Zijn vrienden. Dat is de manier waarop Hij zijn vrienden liefheeft en waarin de broederlijke liefde tot elkaar rust.

Zijn zondaarsliefde. Weet u welke liefde nog achter deze liefde van Christus schuilgaat? Die van de Vader! In het eerste vers van dit hoofdstuk staat: gelijkerwijs de Vader mij liefgehad heeft, heb ik ook u liefgehad. De liefde van de Vader waarvan de Zoon in Johannes 3 zei: *alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat een ieder die in Hem gelooft niet verderve zal maar eeuwig leven ontvange.*

Een vriend die het allergrootste offer op Golgotha tot verzoening met God. Niemand heeft meerder liefde dan deze Vriend.

Dat bekende lied zingt: "welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil staan." Daar hoort u onze tekst in terug. Zijn wij al van harte met Hem bevriend geraakt?

M. Diepeveen

## Oude Kerk

*Voor alle data geldt zo De HEERE wil en wij leven.*

datum		aanvang	voorganger	bijzonderheden
zondag	3 mrt	08:45 uur	Ds. A.I. Kazen	
		15:00 uur	Ds. G. J. Noordermeer	<b>H.A.M.</b>
zondag	10 mrt	08:45 uur	Eerw.hr. J. Lankhaar	
		15:00 uur	Ds. J. W. van Estrik	
zondag	17 mrt	08:45 uur	Ds. W. van Klinken	
		15:00 uur	P. den Ouden	
<b>dinsdag</b>	<b>19 mrt</b>	<b>19:30 uur</b>	<b>Dr. W. J. Op 't Hof</b>	<b>BidstondPr.Staten</b>
zondag	24 mrt	08:45 uur	Ds. R. W. Mulder	
		15:00 uur	Ds. K. Klopstra	
zondag	31 mrt	08:45 uur	Ds. J. Kommerie	
		15:00 uur	Ds. W. J. van den Brink	

## Kerkenraad

Ds. K. Klopstra	Chopinstraat 2, 2992 EE Barendrecht	tel 06-40582805	Consulent
J. Post	v. Egmondstraat 62	tel 3556556	Scriba/ouderling
A.J. Groen	Werfstraat 16	tel 3552782	Ouderling
A. Groen	v. Boetzelaerlaan 151	tel 3559737	Diaken/organist
J. van Lenten	Alph. Diepenbrockhof 99	tel 3551862	Diaken
M. Diepeveen	Brielsestraat 36, 3251 CE Stellendam	tel 0187-490979	Pastoraal mdw.

## Pastorale zorg

**Voor bijstand op pastoraal vlak en in situaties van nood, ziekenhuisopname of sterfgeval kunt u een beroep doen op uw kerkenraad. U gelieve dan contact op te nemen met ouderling A.J. Groen of Pastoraal medewerker dhr. M. Diepeveen.**

## Ter inleiding

### **Jesaja 41 : 10**

*“Vrees niet, want Ik ben met u; zijt niet verbaasd, want Ik ben uw God; Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de rechterhand Mijner gerechtigheid.”*

### **Financiën:**

Uw kerkelijke bijdragen voor het jaar **2019** kunnen worden overgemaakt op het nieuwe gironummer NL91 INGB 0004 613545 NED HERV GEM HERSTELD VERBAND THABOR. Uw vrijwillige bijdrage is zeer gewenst, om als gemeente aan alle financiële verplichtingen te kunnen voldoen.

### **CD van de kerkdiensten:**

CD's van de kerkdiensten kunt u bestellen bij Eric Nijland (0638513759).

De kosten hiervan bedragen € 2,50.

U kunt niet meer meeluisteren via internet. In de Oude Kerk is meeluisteren mogelijk middels de kerktelefoon, die eventueel voor u aangevraagd kan worden. Contactpersoon hiervoor is diaken H. van Lenten.

### **Bijbelkring:**

**DV Donderdag 21 maart** is er weer Bijbelkring. **Aanvang 20:00 uur** in de consistorie van de Oude Kerk. Het zal fijn zijn als een ieder bij deze Bijbelkring aanwezig zal kunnen zijn!

### **Huwelijk:**

*Arie Peters & Martina Helena Johanna Groen*

*hopen op D.V. 22 maart 2019 te gaan trouwen.*

*Gods zegen over dit huwelijk wordt gevraagd in de Oude Kerk  
te Scheveningen.*

*De kerkdienst begint om 14:15 uur, waar u van harte welkom bent.*

*Het toekomstige adres : Van Goghstraat 63, 3362 XX te Sliedrecht.*

### **Jarigen in de maand maart:**

9 mrt	Hr. G. Post	50 jr
18 mrt	Mevr. J. van Lenten-Spaans	81 jr
22 mrt	Julia S.K. Post	13 jr

Van harte gefeliciteerd en Gods onmisbare Zegen toegewenst.

### **Zieken in de gemeente:**

*De Heere gedenke u in Zijn gunst! Iedere ziekte of zorg is een klop op de deur, een klop die zegt: "Geef Mij uw hart!"*

Wij wensen onze bejaarden, weduwen en weduwnaars en allen die ziek zijn of andere gebreken hebben, van harte Gods Zegen toe en bevelen hen aan in uw voorbede.

**Psalm 118 : 25** “ Och, *HEERE!* geef nu heil; och *HEERE!* geef nu voorspoed.”

#### **Mededelingen:**

##### **Toegang naar de kerk:**

Indien u met de auto naar de middagdienst komt, kunt u via de Pollers, aan het begin van de Keizerstraat (t.h.v. Blokker) de promenade opkomen en naar de kerk rijden. Er staat iemand bij de Pollers met het pasje om u door te laten. **Tijdstip: tussen 14:40 en 14:50 uur.**

#### **Kopij inleveren:**

Indien u iets te melden heeft dat in de kerkbode voor de **maand april 2019** geplaatst kan worden, dient u de kopij in te leveren op uiterlijk **D.V.**

**dinsdag, 26 maart.** U kunt deze sturen naar de scribe J. Post, per email: [j.postman@kpnmail.nl](mailto:j.postman@kpnmail.nl)