

Kerkbode

December 2018

jaargang 15 nummer 208



Meditatie



EEN BLIJDE KERSTBOODSCHAP

Dat u heden geboren is de Zaligmaker (Luk. 2:11a)

Wat een rijke Kerstboodschap mochten de herders in Efratha's velden horen uit de mond van de engel. Elk woord ervan is even dierbaar.

Neem alleen al het woord **Zaligmaker**. Het vormt de kern van het Kerstevangelie en zegt ons: Er is een Zaligmaker, Christus Jezus. En wat voor Eén! Hij verlost van het grootste kwaad, de zonde. En Hij brengt tot het hoogste goed, de gemeenschap met God. Daartoe heeft Hij de heerlijkheid, die Hij bij Zijn Vader had, willen verlaten, is Hij gestorven aan het vloekhout van Golgotha's kruis en op de derde dag opgestaan uit de doden. Zodat Hij de verworven zaligheid door Zijn Geest kan toepassen.

Dat doet Hij door zondaren te arresteren op hun zondeweg. Door Zijn Geest velt hij je neer. Hij opent je ogen voor je hemelhoge schuld zodat de schuld, de straf en de macht van de zonde het grootste kwaad voor je wordt. Hij leert je smeken en roepen om genade, omdat het herstel van de gemeenschap met God het hoogste goed voor je is geworden. Hij wil Zich vervolgens aan je openbaren als de Weg, de Waarheid en het Leven. Ja, als de Zaligmaker. Want dát is Hij! Christus is niet zomaar een Zaligmaker. Nee, Hij is dé Zaligmaker.

Zoals Hij, is er maar Eén! Geliefde lezer(es), dat betekent, dat als wij niet door Hem worden zalig gemaakt, dan zullen wij nooit zalig worden. Want de zaligheid is in geen Ander.

Deze Zaligmaker werd **geboren**, zegt de engel Ook dat woord is zo veelzeggend. Het is meer dan dat Hij alleen zou gekomen of gezonden zijn. Geboren betekent immers, dat Christus ons vlees en bloed heeft aangenomen.

Net als ieder mens is Hij geboren. Met smart is Hij ter wereld gebracht. Hij is vlees van ons vlees en been van onze benen. Terwijl Hij bleef wat Hij was, waarachtig God, werd Hij wat Hij niet was, waarachtig Mens. Hij is God én Mens in één Persoon. Zó is Hij in der waarheid: *Immanuël, dat is: God met ons.*

Die ons in alles gelijk is geworden, uitgenomen de zonde. Ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Hoewel Hij behoorde tot een gevallen zondaarsgeslacht, is Hij Zelf zonder zonde. Zodat Hij met Zijn onschuld en heiligheid, de zonde waarin wij ontvangen en geboren zijn voor Gods aangezicht kan bedekken. Wat een zaligheid ligt er in dat ene woord: geboren. Want nu is er ruimte voor de grootste der zondaren. Nu kunnen zelfs zalig worden al degenen die met David moeten inleven: *'t Is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, nee, 'k ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van Uw toorn, reeds van het uur van mijn ontvangenis af.*

Maar is het woord geboren rijk van inhoud, dat geldt niet minder voor het woord **heden**. De engel sprak: *Heden is u geboren de Zaligmaker.* Heden, nadat Hij eeuwenlang werd verwacht. In de volheid van de tijd. Dat heden heeft echter niet alleen betrekking op de nacht waarin Christus werd geboren. Al ligt het feit van Zijn geboorte al eeuwen achter ons, de werkelijkheid van Zijn geboorte is namelijk heden niet minder groot dan toen. Want geliefde lezer(es) ook heden is er een geboren Zaligmaker. De zegen van Zijn geboorte is onverminderd geldig. En de genade door Zijn geboorte is nog onveranderd dezelfde. *Hij is gisteren en heden Dezelfde, tot in der eeuwigheid.* Dat wil zeggen dat Hij heden nog even gewillig is om zondaren in de weg van wedergeboorte en geloof zalig te maken dan in de dagen van weleer. Ook heden wil Hij nooddruftigen verschonen en aan armen, uit gena, Zijn hulpe ter verlossing tonen.

Wat een rijke boodschap mochten de herders vernemen. Want zo klonk het: Voor ú verachte en diepschuldige herders is de Zaligmaker geboren. Voor ú is Hij arm geworden daar Hij rijk was, opdat ú door Zijn armoede rijk zou worden.

O herders, de Zaligmaker is niet geboren om er te zijn, maar om er voor ú te zijn. Hier staat dus niet voorop van Wie dit Kind is. Want dan had de Vader laten bekend maken: Heden is *Mij* geboren. Nee, hier staat voorop vóór wie het Kind geboren is. Het Kind is ú geboren: voor u! Het woordje **u** vormt het kortste woordje in de tekst. Maar het is tegelijk wel een heel belangrijk woordje! Want al was Christus duizendmaal in Bethlehem geboren en niet voor mij, dan was ik nog gewis verloren. Op dat ú komt het dus aan.

Geliefde lezer(es), misschien is dat wel uw bange vraag: Is Hij ook voor mij geboren? Ben ik door dat woord ingesloten? Maakt dit soms uw worsteling uit?

Ach, hoor dan eens voor wie Christus is geboren. Hij is ten behoeve van verloren zondaren geboren. Voor armen en verslagenen van geest, die voor Gods Woord beven; voor degenen die hongeren en dorsten naar de vergeving van hun zonden en naar de verzoening met God; voor degenen, die het leven in eigen hand niet meer kunnen houden en voortdurend smeken: *O God, wees mij de zondaar genadig.*

Degenen, die zich kennen als rampzalige zondaar voor God; die God kwijt zijn en Hem niet meer kunnen missen; die niet weten hoe ze ooit in Gods gunst en gemeenschap kunnen hersteld worden. Is dat zo met u? Heeft de Heilige Geest dit in uw hart gewerkt? Hoor dan die zeer blijde Kerstboodschap: *U is heden geboren de Zaligmaker.* Want Hij is niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. Zodat zulke zondaren, die deze blijde Kerstboodschap mogen horen met heel hun hart, door Gods Geest gaan uitroepen: Hij is geboren, niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. En u kunt het maar niet op: *Ú geboren, ú, ú, ú!*

Lezer(es), wat ontzettend erg als u deze volkomen Zaligmaker niet nodig hebt.

Als u Kerst gaat vieren, maar zonder Hem. Als dat niet verandert, dan zal de Kerstboodschap voor u in het omgekeerde veranderen. Want terwijl de engel tot de herders zei: *Vreest niet*, geldt voor u, als u nog onbekeerd bent: *Vreest wèl*. Dan is er voor u geen grote blijdschap die u wordt verkondigd. Maar dan luidt voor u de boodschap: Want ziet, ik verkondig u grote rampzaligheid, die er voor alle ongelovigen wezen zal.

Ook ú was een Zaligmaker geboren. Maar u hebt gezegd: voor mij is Hij niet nodig! Het heden, de welaangename tijd, hebt u voorbij laten gaan. Daarom zal Christus voor u straks geen Zaligmaker zijn. Maar u zult Hem vinden in Zijn troon als uw Rechter. Meer dan vreselijk zal het zijn om zo voor eeuwig verloren te moeten gaan. En dat door eigen schuld.

Daarom heden, niet morgen – want dan kan het voor eeuwig te laat zijn – zo gij Zijn stem hoort, verhardt u niet, maar laat u leiden. Laat u zaligen. Want Christus is een geboren Zaligmaker voor hen die moeten belijden geboren zondaren te zijn!

ds. D. Zoet

Oude Kerk

Voor alle data geldt zo De HEERE wil en wij leven.

datum		aanvang	voorganger	bijzonderheden
zondag	2 dec	08:45 uur	Ds. H. Juffer	
		15:00 uur	Ds. L. Krooneman	H. A. M.
zondag	9 dec	08:45 uur	Ds. R.C. Boogaard	
		15:00 uur	Kand. M. Diepeveen	
zondag	16 dec	08:45 uur	Kand. K. den Boer	
		15:00 uur	Kand. K. den Boer	
zondag	23 dec	08:45 uur	Ds. M. W. Muilwijk	
		15:00 uur	Ds. M. W. Muilwijk	
dinsdag	25 dec	08:45 uur	Kand. T.A. Bakker	1^e Kerstdag
	26 dec	09:30 uur	<i>Geen dienst</i>	2^e Kerstdag
zondag	30 dec	08:45 uur	Ds. R. P. van Rooijen	
		15:00 uur	Ds. R. P. van Rooijen	
maandag	31 dec	16:30 uur	<i>Geen dienst</i>	Oudejaarsdag
dinsdag	1 jan	08:45 uur	Eerw. Hr. J. de Boer	Nieuwjaarsdag

Kerkenraad

Ds. K. Klopstra	Chopinstraat 2, 2992 EE Barendrecht	tel 06-40582805	Consulent
J. Post	v. Egmondstraat 62	tel 3556556	Scriba/ouderling
A.J. Groen	Werfstraat 16	tel 3552782	Ouderling
A. Groen	v. Boetzelaerlaan 151	tel 3559737	Diaken/organist
J. van Lenten	Alph. Diepenbrockhof 99	tel 3551862	Diaken
M. Diepeveen	Brielsestraat 36, 3251 CE Stellendam	tel 0187-490979	Pastoraal mdw.

Pastorale zorg

Voor bijstand op pastoraal vlak en in situaties van nood, ziekenhuisopname of sterfgeval kunt u een beroep doen op uw **kerkenraad**.
U gelieve dan contact op te nemen met ouderling A.J. Groen of Pastoraal medewerker dhr. M. Diepeveen.

Ter inleiding

JOHANNES 1 : 14

“En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.”

Financiën:

Uw kerkelijke bijdragen voor het jaar **2018** kunnen worden overgemaakt op het nieuwe gironummer NL91 INGB 0004 613545 NED HERV GEM HERSTELD VERBAND THABOR. Uw vrijwillige bijdrage is zeer gewenst, om als gemeente aan alle financiële verplichtingen te kunnen voldoen.

CD van de kerkdiensten:

CD's van de kerkdiensten kunt u bestellen bij Eric Nijland (0638513759).

De kosten hiervan bedragen € 2,50.

U kunt niet meer meeluisteren via internet. In de Oude Kerk is meeluisteren mogelijk middels de kerkteléfono, die eventueel voor u aangevraagd kan worden. Contactpersoon hiervoor is diaken H. van Lenten.

Bijbelkring:

Woensdag DV 19 december zal de Bijbelkring plaatsvinden in combinatie met de kerstviering. **Aanvang 19:30** in de consistorie van de Oude Kerk. Op deze avond is zoals gewoonlijk de uitreiking van de dagboekjes. **Wat zou het fijn zijn als u allen erbij aanwezig kunt zijn!**

Jarigen in de maand december:

1 dec	Hr. J. Pronk	48 jr.
2 dec	Hr. J. Knoester	86 jr.
15 dec	Hr. M.P. van Zaanen	26 jr.
21 dec	Hr. K. Korving	80 jr.

Van harte gefeliciteerd en Gods onmisbare Zegen toegewenst.

Zieken in de gemeente:

De Heere gedenke u in Zijn gunst! Iedere ziekte of zorg is een klop op de deur, een klop die zegt: "Geef Mij uw hart!"

Wij wensen onze bejaarden, weduwen en weduwnaars en allen die ziek zijn of andere gebreken hebben, van harte Gods Zegen toe en bevelen hen aan in uw voorbede.

Psalm 70 : 6

"Doch ik ben ellendig en nooddruftig; o God, haast U tot mij; Gij zijt mijn Hulp en mijn Bevrijder; HEERE, vertoef niet!"

Mededelingen:

Toegang naar de kerk:

Indien u met de auto naar de middagdienst komt, kunt u via de pollers, aan het begin van de Keizerstraat (t.h.v. Blokker) de promenade opkomen en naar de kerk rijden. Er staat iemand bij de pollers met het pasje om u door te laten. **Tijdstip: tussen 14:40 en 14:50 uur.**

Kopij inleveren:

Indien u iets te melden heeft dat in de kerkbode voor de **maand januari 2019** geplaatst kan worden, dient u de kopij in te leveren op uiterlijk **D.V. dinsdag, 25 december**. U kunt deze sturen naar de scribe J. Post, per email: j.postman@kpnmail.nl

De kerkenraad wenst u Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2019.