

# Kerkbode

November 2018

jaargang 15 nummer 207



## Meditatie



**Romeinen 6:23** (vooraf te lezen Romeinen 6:15-23).

*Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heere.*

Regelmatig is het nieuws dat de lonen ondanks de aantrekkende economie achterblijven. Ook zijn pensioenen al jarenlang niet geïndexeerd of zelfs gekort. Voor velen tot ergernis, want we willen over het algemeen wel graag datgene ontvangen waarvan we denken er recht op te hebben. En de schrift zegt daarvan ook dat de arbeider zijn loon waardig is.

In onze tekst gaat het over de bezoldiging van de zonde. Bezoldiging is een ander woord voor loon, of voor de wedde die een soldaat krijgt. Maar in dit geval heeft het dus betrekking op de zonde. In het gewone leven willen we krijgen, waar we recht op hebben. Maar zijn we er ook zo op gebrand zijn om dit loon uitbetaald te krijgen, als we moeten beseffen zondaar voor God te zijn?

In de voorafgaande hoofdstukken van de Romeinenbrief is de rechtvaardiging door het geloof aan de orde gesteld. Geen mens, is rechtvaardig voor God, tenzij door het geloof in de Heere Jezus Christus. Buiten Hem liggen wij

onder het oordeel en zal Gods vloek ons voor eeuwig treffen. Als wij echter in Hem geloven, dan wil de Heere dat ons tot gerechtigheid rekenen. Dat wil zeggen dat Hij naar ons wil zien, alsof wij een volkomen leven leiden, alsof wij volkomen rechtvaardig en heilig zijn. Bovendien mogen wij dan weten dat de Heere Jezus de straf, die wij met onze zonde en schuld verdiend hadden, heeft willen dragen. In onze plaats. De werken van de wet hebben wij niet nodig om rechtvaardig voor God te zijn. Nee, ons behoud ligt in Gods Zoon, in Zijn volbrachte werk en niet in ons doen en laten. Enkel genade.

Sommige mensen zouden echter kunnen denken: “Dus, als ik in de Heere Jezus Christus geloof, doen de werken van de wet er dan helemaal niet meer toe. Met de wet kunnen we immers toch niets beginnen. Laten we dan maar gerust zondigen. God vergeeft toch wel. Ja, juist als wij veel zondigen wordt de genade groter, want God kan dan nog meer vergeven”.

In Romeinen 6 gaat Paulus op deze opvatting in. In de verzen 15-23 gebruikt hij het beeld van dienen van de zonde. Van nature zijn wij dienstknechten van de zonde. Door te zondigen gehoorzamen we aan onze heer. De zonde bezit ons zoals een heer zijn slaaf in bezit heeft en hem kan bevelen. In dat geval zijn wij niet vrij. Als wij menen na ontvangen genade in de zonde te kunnen blijven, maken wij daarmee duidelijk dat wij in feite helemaal geen vergeving van zonde kennen, maar nog steeds te verkeren in die oude slaventoestand. Zoals ieder ander heer betaalt ook de zonde haar loon uit en dat is geen best loon. “De bezoldiging der zonde is de dood” zegt Paulus in ons vers. Met het doen van de zonde krijgen we dus niet *nóg* meer genade, maar integendeel, we komen er mee in de dood terecht. Voor eeuwig.

Een waar christen is echter vrij. Eerst waren wij inderdaad een slaaf van de zonde en dienden wij deze met heel ons bestaan. Door de leer van Christus zijn wij vrijgemaakt, losgelaten uit het slavenhuis van het kwaad. Dat is een paradoxale vrijheid, want wij zijn dan nu dienstknechten, slaven van Christus. Niet om nog langer de zonde te dienen, maar dienstknechten der gerechtigheid. Tot een leven overkomstig Gods wil. In het oude leven was er geen gerechtigheid. Daar waren wij “vrij” van gerechtigheid, met andere woorden: wij bezaten geen gerechtigheid. En de vrucht van dat oude leven: de dood. Maar nu, Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking. Er kan geen sprake van zijn dat het geloof geen vruchten zou voortbengen.

Maar, misschien denkt u dan: Moeten we dus toch weer allerlei wetswerken aanbrengen? Moeten we dan toch nog zelf iets doen? Luidt het tweede gedeelte van ons vers: “maar het doen der wet is het eeuwige leven”? Zo zijn wij inderdaad geneigd het te lezen.

Maar nee, er staat: “de genadegift Gods is het eeuwige leven”. Wij zijn dan wel dienstknechten van Christus geworden, maar niet om met onze werken iets te gaan verdienen. Sterker nog: met onze werken *hóeven* wij ook niets te verdienen. Gods liefde is niet te koop. Hij schenkt deze in de weg van geloof en bekering. Het is Zijn *genadegave*.

En wanneer wij werkelijk Zijn oneindige liefde in ons leven hebben mogen ervaren, dan volharden wij niet meer in ons oude leven. Het wordt ons verlangen om een heilig leven voor Hem te leiden, niet om verdienste, maar uit dankbaarheid.

En straks is er dan het eeuwige leven. Ja, eigenlijk is het er nu al, want ook al moet een kind van God sterven, toch kan hem of haar dat uiteindelijk niet ontgaan.

Maar de volle werkelijkheid staat nu dus nog uit. *'K zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên.*

De grond voor deze genadegave is het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Door Hem ontvangen wij dit alles. Hij heeft in onze plaats een volkomen gerechtigheid aangebracht en ook de straf voor de zonde willen dragen. In Hem mogen wij volkomen in overeenstemming met Gods Heilige wet zijn. In Hem zijn wij van zonde verlost. In Hem is er geen schuld meer. In Hem wordt de genadegift ontvangen.

Niets kan ons meer scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere, schrijft Paulus een eindje verderop in de Romeinenbrief. Inderdaad. Nu zo vaak aangevochten en bestreden. Niet in het minst door het besef dat de zonde na ontvangen genade nog zo geducht blijft opspelen en het vooral een zaak van geloof moet zijn. Toch is er naast het "ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood", ook de hartelijke blijdschap van het: "ik dank God door Jezus Christus onze Heere (Rom 7: 24,25).

Heeft u Hem in uw leven al zo mogen leren kennen, die ons tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking, en tot een volkomen verlossing geschonken is? Dan zult u het nu misschien nog stamelend, maar straks uit volle borst voor eeuwig mee mogen zingen met alle heiligen: soli Deo gloria.

M. Diepeveen

## Oude Kerk

*Voor alle data geldt zo De HEERE wil en wij leven.*

datum		aanvang	voorganger	bijzonderheden
zondag	4 nov	08:45 uur	Kand. M. Diepeveen	
		15:00 uur	Ds. A. Kos	
zondag	11 nov	08:45 uur	Ds. W.F. 't Hart	
		15:00 uur	Ds. W.J. van den Brink	
zondag	18 nov	08:45 uur	Kand. C. M. Klok	
		15:00 uur	Ds. J. W. van Estrik	
zondag	25 nov	08:45 uur	Eerw. Hr. J. Lankhaar	
		15:00 uur	Ds. K. van Olst	

## Kerkenraad

Ds. K. Klopstra	Chopinstraat 2, 2992 EE Barendrecht	tel 06-40582805	Consulent
J. Post	v. Egmondstraat 62	tel 3556556	Scriba/ouderling
A.J. Groen	Werfstraat 16	tel 3552782	Ouderling
A. Groen	v. Boetzelaerlaan 151	tel 3559737	Diaken/organist
J. van Lenten	Alph. Diepenbrockhof 99	tel 3551862	Diaken
M. Diepeveen	Brielsestraat 36, 3251 CE Stellendam	tel 0187-490979	Pastoraal mdw.

## Pastorale zorg

**Voor bijstand op pastoraal vlak en in situaties van nood, ziekenhuisopname of sterfgeval kunt u een beroep doen op uw kerkenraad. U gelieve dan contact op te nemen met ouderling A.J. Groen of Pastoraal medewerker dhr. M. Diepeveen.**

## Ter inleiding

### **Psalm 25 : 5**

*“Leid mij in Uw waarheid, en leer mij, want Gij zijt de God mijns heils; U verwacht ik den gansen dag.”*

### **Financiën:**

Uw kerkelijke bijdragen voor het jaar **2018** kunnen worden overgemaakt op het nieuwe gironummer NL91 INGB 0004 613545 NED HERV GEM HERSTELD VERBAND THABOR. Uw vrijwillige bijdrage is zeer gewenst, om als gemeente aan alle financiële verplichtingen te kunnen voldoen.

## **Collectebonnen**

Gemeenteleden en bezoekers van de Hersteld Hervormde Gemeente Thabor, Scheveningen

Wellicht is het u bekend dat giften aan een kerkelijke instelling aftrekbaar zijn ten aanzien van de aangifte inkomstenbelasting.

Bij de aftrekbaarheid stelt de fiscus als voorwaarde dat de betaling van giften schriftelijk aantoonbaar moet zijn. Om hieraan tegemoet te komen heeft de kerkvoogdij en diaconie ervoor gezorgd dat uw collectegeld/bijdrage kan worden gedaan met collectebonnen.

### De werkwijze is als volgt :

U kunt collecte bonnen aan schaffen door een bedrag over te maken op de bankrekening van onze gemeente die de waarde het aantal collectebonnen vertegenwoordigen. Indien u dit doet, kunt u het beste eerst even telefonisch contact op te nemen met diaken A.Groen (070-55 97 37).

### De volgende collectebonnen zijn beschikbaar:

Bonnen € 0,70, vel van 20 bonnen = waarde € 14,00 per vel

Bonnen € 1,00, vel van 20 bonnen= waarde € 20,00 per vel

Bonnen € 1,50, vel van 20 bonnen = waarde € 30,00 per vel

Bonnen € 5,00, vel van 20 bonnen=waarde € 100,00 per vel

Indien u een bestelling doet, zullen wij de collectebonnen bij u thuis afleveren. Een andere mogelijkheid is, dat er wordt afgerekend in contanten. Dan ontvangt u van de kerkenraad een kwitantie met daarop de (tegen)waarde van de aangeschafte bonnen.

Indien u vragen heeft ten aanzien van bovenstaande kunt u altijd contact opnemen met de diaken A.Groen of diaken H.van Lenten.

### **CD van de kerkdiensten:**

CD's van de kerkdiensten kunt u bestellen bij Eric Nijland (0638513759).

De kosten hiervan bedragen € 2,50.

U kunt niet meer meeluisteren via internet. In de Oude Kerk is meeluisteren mogelijk middels de kerktelefoon, die eventueel voor u aangevraagd kan worden. Contactpersoon hiervoor is diaken H. van Lenten.

### **Bijbelkring:**

DV donderdag, 22 november is er Bijbelkring. Aanvang 20:00 uur, in de consistorie Oude Kerk. We zijn met een iets andere opzet begonnen met de Bijbelkring. De komende tijd willen we ons bezig houden met alle aspecten van onze gereformeerde geloofsovertuiging aan de hand van het boek *Leren om te leven - lessen voor de belijdeniscatechisatie (deel 5)*. Het is goed om in deze tijd van veel geestelijke verwarring met elkaar te onderzoeken hoe de God Woord spreekt over wat gekend moet en mag worden voor de zaligheid. De afgelopen keer hebben we ons bezig gehouden met Les 3: Hoe kunnen we God kennen? Gevraagd is om te proberen de verdiepingsvragen op blz. 27 te maken. Voor de volgende keer staat Les 4 geagendeerd: Wie is God? We hopen met elkaar onder de zegenende handen van de Heere goede avonden te hebben en veel te mogen opsteken! **Ieder van harte welkom!**

### Jarigen in de maand november:

20 nov	Hr. S.E.J. Nijland	21 jr
23 nov	Mvr. I.M. Post - Augusteijns	52 jr
27 nov	Mvr. A. Beekhuizen - Taal	98 jr
30 nov	Mvr. J. v. Zaanen - Dijkhuizen	91 jr

Van harte gefeliciteerd en Gods onmisbare Zegen toegewenst.

### Zieken in de gemeente:

*De Heere gedenke u in Zijn gunst! Iedere ziekte of zorg is een klop op de deur, een klop die zegt: "Geef Mij uw hart!"*

Wij wensen onze bejaarden, weduwen en weduwnaars en allen die ziek zijn of andere gebreken hebben, van harte Gods Zegen toe en bevelen hen aan in uw voorbede.

#### **Psalm 28 : 6**

*"Geloofd zij de HEERE, want Hij heeft de stem mijner smekingen gehoord."*

### Meeleven

Op 6 oktober 2018 zijn bij een ernstig ongeluk op de A44 een dochter en schoonzoon, dhr. en mw. van Dam uit Houten, van onze broeder A. Hofland om het leven gekomen. Wie zal kunnen indenken wat het betekent om op zo'n hoge leeftijd dit te moeten meemaken! Eerder die middag waren zij nog bij vader op bezoek en enkele uren later kwam deze ontzettende boodschap. De verslagenheid is groot. Vragen vermenigvuldigen zich. En antwoorden ontbreken. Soms is het dan maar beter te zwijgen. We kunnen alleen maar onze handen vouwen en bidden voor onze broeder, alsmede voor alle nabestaanden, dat zij door de Heere gesterkt mogen worden in dit grote verlies. Hij zij u goed en nabij. Hij is ook Degene die gezegd heeft dat Hij eens de tranen van de ogen zal afwissen. Een roepstem voor ons allemaal: wees bereid, schik u om uw God te ontmoeten. Getroost leven en zalig sterven kan alleen wanneer we het eigendom van Christus zijn!

### Mededelingen:

#### **Toegang naar de kerk:**

Indien u met de auto naar de middagdienst komt, kunt u via de pollers, aan het begin van de Keizerstraat (t.h.v. Blokker) de promenade opkomen en naar de kerk rijden. Er staat iemand bij de pollers met het pasje om u door te laten. **Tijdstip: tussen 14:40 en 14:50 uur.**

### Kopij inleveren:

Indien u iets te melden heeft dat in de kerkbode voor de **maand december 2018** geplaatst kan worden, dient u de kopij in te leveren op uiterlijk **D.V. dinsdag, 20 november**. U kunt deze sturen naar de scribe J. Post, per email: [j.postman@kpnmail.nl](mailto:j.postman@kpnmail.nl)