

Kerkbode

Juli-Augustus 2017

jaargang 14 nummer 193



Meditatie



TROOST VOOR ELLENDIGEN

Ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de HEERE denkt aan mij

Psalm 40:18a

Wat een ellende ...

‘Schoon ‘k arm ben en ellendig, denkt God aan mij bestendig,’ zo zingen we in Psalm 40.

Menigeeen heeft deze woorden op de lippen gehad. David heeft ze daarnaast ook in zijn hart gekregen. Daar had Gods Geest ze ingelegd. De man naar Gods hart zegt in het tekstwoorden van deze meditatie niet zozeer dat hij ellende en nooddruft k ent. Maar dat hij ellendig en nooddruftig  is. En dat gaat vele malen dieper. Wat had hij een verdriet. Hard liep hij tegen de muur van dit leven op. Het had hem niet gebracht, wat hij wenste. Hij lijdt eronder dat kwaden, zonder getal, hem hebben omringd. Ja, hij sterft bijna van verdriet (vers 13).

Velen raken daardoor verbitterd. Ze zijn het niet eens met God. Maar David mag juist in zijn ellende de Heere verwachten.

David schrijft: *Ik heb de HEERE lang verwacht.* Het is hem om de Heere te doen geworden. Het gaat David om Zijn gunstrijk Aangezicht en Zijn nabijheid. Als hij daarvan maar iets mag smaken, is het goed. Dan kan hij belijden: *Ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de HEERE denkt aan mij.* Daar weten al Gods kinderen van mee te spreken. Jozef ondervond het in de gevangenis. Daniël wist dat God aan hem dacht, toen hij in de leeuwenkuil was. Johannes ondervond het op Patmos en Paulus in de storm. En hier, David. Op een troostvolle wijze mocht hij ervaren dat de Heere aan hem dacht.

Geestelijke nooddruft

Toch heeft David het niet alleen over tijdelijke noden, waarin hij mocht ervaren dat de Heere aan hem dacht. Immers, hij spreekt in vers 13 ook van ongerechtigheden die hem hebben aangegrepen. Hij heeft er zoveel dat hij niet heeft kunnen zien. En al die ongerechtigheden waren tot schuld voor God geworden. Toen was alle hoop en moed hem ontvallen. Hij zegt: *Mijn hart heeft mij verlaten.*

Geliefde lezer(es), als de Heilige Geest ons overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, worden wij in geestelijk opzicht een ellendige en nooddruftige. Ellendig, dat is eigenlijk uitlandig. Wie ellendig wordt gemaakt, voelt zich hier op aarde niet meer thuis. Dan leef je in dat we uit het paradijs, dat wil zeggen uit Gods gemeenschap gestoten zijn. En dat door eigen schuld. Wat ga je je dan voor God verfoeien. David heeft geleerd: buiten God ben ik alleen. Nameloos ellendig.

Ellendig én nooddruftig. Het hoort bij elkaar. Gods kinderen worden vreemdelingen op aarde. Nooddruftige zwervers, die zich in de wereld niet meer thuis voelen. En in hun ziel is zo'n heimwee naar God. De nooddruft, hun behoeften, kunnen niet worden weggenomen met alles wat de wereld biedt.

Alleen met de Heere. Dat doet hen smeken om een blijk van Gods gunst. Wat moeten Gods kinderen zich steeds opnieuw als ellendig, jammerlijk, blind, arm naakt en schuldig leren kennen. Daarom wordt het wonder steeds groter dat de Heere aan hen heeft gedacht en nog altijd denkt. Over ellendigen die de toorn van God hebben verdiend, heeft de Heere gedachten des vredes en niet des kwaads. *Gij toch, Die d' ellende ziet, hoort mij en verstoot mij niet.*

God denkt in gunst

Dat God denkt aan vijanden, aan hen die naar Hem niet vragen, dat is een denken in genade. Dat is het denken van God in Christus. In de eeuwigheid is dat denken van God begonnen. Het was Gods eeuwig welbehagen om Zich over ellendigen en nooddruftigen te ontfermen. Vanuit Zijn eeuwig vredesgedachten heeft de Heere een weg van behoud uitgedacht in Christus. Al de Zijnen heeft Hij in de eeuwigheid aan Christus gegeven. En Christus heeft ze toen aanvaard om met Zijn hart Borg te worden.

In Christus

Gods vredesgedachten worden zichtbaar in Bethlehems kribbe. Ziende op Christus, wordt er bij de kribbe gezongen: *Hij heeft gedacht aan Zijn genade; Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt.* De Heere denkt aan ellendigen en nooddruftigen. Daarom kreeg Christus de bittere toornbeker. Hij denkt aan hen, als Hij Zijn eigen Zoon overgeeft in de dood. Echter, omdat de Heere aan Zijn ellendigen denkt, daarom klinkt het - op grond van het volbrachte Middelaarswerk - van boven het kruis: *Grimmigheid is bij Mij niet.*

Gods gedenken in gunst en genade heeft in Christus gestalte gekregen. Het ligt alles alleen in het volbrachte werk van Christus. *Ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de HEERE denkt aan mij!* Ik heb wel alles verbeurd en verzondigd, en ook na ontvangen genade heb ik het er zo slecht afgebracht, maar de Heere denkt aan mij in Zijn gunst. Is het geen onuitsprekelijk wonder, dat te ervaren?

Het begin

Omdat de Heere aan Zijn volk denkt, daarom wordt Hij hen te sterk. Daar ligt het begin. Weet u daarvan? En jij? Als God ons te sterk wordt, kun je in het begin niet geloven, dat God aan zo-een zou kunnen denken. Zo iemand leeft in dat God nooit meer van doen kan hebben met hem of haar.

Maar wat gaat dat bij God vandaan meevallen. Als de Heere door Zijn Woord en Geest blijken van Zijn liefde openbaart, dan mag zo'n arme en ellendige wel eens geloven: De Heere denkt aan mij. Maar als je dan weer verder wordt geleid in het stuk der ellende, ach dan is het onmogelijker dan ooit tevoren dat de Heere aan zo iemand zal denken. Echter, als de Heere dan weer gaat spreken tot hun hart, dan mogen ze toch hoop krijgen. Dan zeg je: Weet u dan toch van mij af, Heere?

En als je dan met al je eigen werken, je tranen en gebeden in de dood terecht moet komen en je het oordeel gaat aanvaarden, maar dan mag gaan zien dat er een Middelaar is om de verdiende straf te ontgaan, dan mag je dieper verstaan: De Heere denkt aan mij.

Wat wordt Christus je dan dierbaar. Om Hem te mogen kennen, dat wordt het verlangen van je ziel. Te mogen weten, dat je voor tijd en eeuwigheid voor Zijn rekening ligt, daar hunker je naar. Wat is het wonder groot als je aan Zijn Middelaarshart wordt gebracht. Te menen om te komen en dan behouden te worden. In Zijn Middelaarsarmen versta je het dieper dan ooit: De Heere denkt aan mij!

En als Gods Geest je dan nog verder leidt en je mag blikken in het liefdeshart van de Vader, en als je dan mag horen:

Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde, dan mag je het nog voller verstaan, wat het wil zeggen door vrije genade in de eeuwige vredes- en liefdesgedachten van God begrepen te zijn. *Ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de HEERE denkt aan mij!*

Eeuwige gedachten

Al Gods kinderen hebben een plaats in die gedachten Gods. Nooit zijn ze uit

Zijn gedachten. Want ze zijn in Zijn hart. Daarom kunnen ze nooit meer verloren gaan. De Heere denkt aan hen alsof Hij op de hele aarde maar één kind had! Wat is het dan erg, dat Sion vaak zo weinig aan de Heere denkt. Dat ze Hem zo makkelijk vergeten. David zegt dan ook niet: Maar ik denk aan de Heere. Zeker, dat mag er door genade ook zijn. Maar het grootste is dat de Heere aan hem denkt. Het komt van Gods kant en daar ligt het eeuwig vast. De Heere vergeet Zijn Sion nooit. Hij heeft Zijn volk in Zijn beide handpalmen gegraveerd.

David zegt evenmin: De Heere denkt wel aan mij, maar ik ben toch maar ellendig en nooddruftig. Dan zou hij eindigen in een klacht. Alsof de Heere niet machtig zou zijn en niet groter dan al zijn ellende en nooddruft.

‘Maar’

Halverwege de tekst staat het woordje ‘maar’. Dat is het gelukkige ‘maar’ van Gods genade. Het ‘maar’ van het waarachtige geloof. *Ik ben wel ellendig, maar de HEERE* - en dat verandert alles! Hij verandert alles! David heeft genoeg aan God. Geen nood en dood, geen moeite en verdriet, geen zonde en schuld kan dit gelukkige ‘maar’ van hem afnemen. Als de Heere maar aan Hem denkt, dan is het goed. Dan is het genoeg.

Vertoef niet ...

Nee, David heeft dat ‘maar’ des geloofs niet op zak. Daarom eindigt vers 18 en daarmee Psalm 40 met een smeekbede: *O mijn God, vertoef niet.* Hier blijft de strijd. We blijven diep afhankelijk van de bediening van boven. *O mijn God, vertoef niet!* Als Gij vertoeft, dan gaat het niet goed. Dan zullen satan en de zonde in mijn leven terrein winnen. Dan ben ik tot alles in staat. Zonder U ben ik niets en kan ik niets. En daarom: *Vertoef niet!* Er blijft niet anders dan een behoeftig en smekend volk over, dat in zichzelf ellendig en nooddruftig blijft tot het laatste toe. Maar voor zulke ellendigen en nooddruftigen zal het zo eeuwig meevallen. Hij denkt aan hen in genâ, om Zijn goedheid eer te geven.

Om Jezus’ wil. Weet u daarvan, lezer(es)?

ds. D. Zoet

Oude Kerk

Voor alle data geldt zo De HEERE wil en wij leven.

dag	datum	aanvang	voorganger
zondag	2 juli	08.45 uur	Ds. J. Kommerie
		15.00 uur	Ds. J. Kommerie
zondag	9 juli	08.45 uur	Ds. W. Schinkelshoek
		15.00 uur	Ds. A. Kos
zondag	16 juli	08.45 uur	Ds. H. Juffer
		15.00 uur	Kand. A.I. Kazen
zondag	23 juli	08.45 uur	<i>Preeklezing</i>
		14.30 uur	Ds. J.W. van Estrik
zondag	30 juli	08.45 uur	Kand. G.M. Bosker
		15.00 uur	Kand. G.K. Terreehorst
zondag	6 aug	08.45 uur	<i>Preeklezing</i>
		15.00 uur	Kand. G.M. Bosker
zondag	13 aug	08.45 uur	Ds. H. Juffer
		15.00 uur	Ds. A. van Wijk
zondag	20 aug	08.45 uur	Kand. C.M. Klok
		15.00 uur	Ds. A. Vlietstra
zondag	27 aug	08.45 uur	Eerwhr. J. de Boer
		15.00 uur	Kand. M. Diepeveen

Kerkenraad

Ds. A. Vlietstra	Hogeweg 6, 2225 CT Katwijk/Zee	tel 0714-075454	Consulent
J. Post	v. Egmondstraat 62	tel 3556556	Scriba/ouderling
A.J. Groen	Werfstraat 16	tel 3552782	Ouderling
A. Groen	v. Boetzelaerlaan 151	tel 3559737	Diaken/organist
J. van Lenten	Alph. Diepenbrockhof 99	tel 3551862	Diaken
M. Diepeveen	Brielsestraat 36, 3251 CE Stellendam	tel 0187-490979	Pastoraal mdw.

Pastorale zorg

Voor bijstand op pastoraal vlak en in situaties van nood, ziekenhuisopname of sterfgeval kunt u een beroep doen op uw kerkenraad. U gelieve dan contact op te nemen met ouderling A.J. Groen of Pastoraal medewerker dhr. M. Diepeveen.

Ter inleiding

Psalm 103 : 17

17- Maar de goedertierenheid des HEEREN is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degenen, die Hem vrezen, en Zijn gerechtigheid aan kindskinderen;

Uit de kerkenraad:

Financiën:

Uw kerkelijke bijdragen voor het jaar **2017** kunnen worden overgemaakt op het nieuwe gironummer NL91 INGB 0004 613545 NED HERV GEM HERSTELD VERBAND THABOR. Uw vrijwillige bijdrage is zeer gewenst, om als gemeente aan alle financiële verplichtingen te kunnen voldoen.

Giften:

In juni N.N. ontvangen door oud. J. Post een gift van € 50,-- t.b.v. de kerkvoogdij.

Door pastoraal medewerker Diepeveen NN 3 giften ontvangen van € 20,-- en 1 gift van € 30,-- alle t.b.v. de kerkvoogdij,

CD van de kerkdiensten:

CD's van de kerkdiensten kunt u bestellen bij Eric Nijland en/of Marleen Groen. De kosten hiervan bedragen € 2,50.

U kunt niet meer meeluisteren via internet. In de Oude Kerk is meeluisteren mogelijk middels de kerkteléfono, die eventueel voor u aangevraagd kan worden. Contactpersoon hiervoor is diaken H. van Lenten.

Bijbelkring:

D.V. donderdag, 21 september, hopen wij weer te starten met de Bijbelkring in het voorliggende winterseizoen. *Eventuele bijzonderheden worden nog bekend gemaakt.*

Jarigen in de maanden juli-augustus:

4 juli	Mw. M.K.J. van Zon-Post	Markensestraat 186	44 jr
12 juli	Nathanael Pronk	Markensestraat 53	14 jr
24 juli	Mw. J. Groen – Den Dulk	Werfstraat 16	69 jr
30 juli	Mw. D. Van Zaanen-De Bruijn	Messstraat 19	55 jr
31 juli	Mw. K.J. Post-Plugge	Van Egmondstraat 62	68 jr
1 aug	Mw. J.G. Groen-Pison	Van Boetzelaerlaan 151	58 jr
2 aug	Dhr. A.J. Groen	Werfstraat 16	61 jr
8 aug	Dhr. A. Groen	Van Boetzelaerlaan 151	61 jr
13 aug	Mw. J. Pronk – Oosterbaan	Sleepnetstraat 488	69 jr
19 aug	Mw. N. De Zwart – Krayo	Th. Mann- Boumeesterlaan 34	91 jr

Van harte gefeliciteerd en Gods onmisbare Zegen toegewenst.

Zieken in de gemeente:

De Heere gedenke u in Zijn gunst! Iedere ziekte of zorg is een klop op de deur, een klop die zegt: "Geef Mij uw hart!"

Wij wensen onze bejaarden, weduwen en weduwnaars en allen die ziek zijn of andere gebreken hebben, van harte Gods Zegen toe en bevelen hen aan in uw voorbede.

Dat een ieder zijn of haar lichamelijke nood zult brengen bij de grote Medicijnmeester!

Psalm 103 : 2 – 3

*"Loof den HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden;
Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest;"*

Kopij inleveren:

Indien u iets te melden heeft dat in de kerkbode voor de *maand september* geplaatst kan worden, dient u de kopij in te leveren op uiterlijk **D.V. dinsdag, 22 augustus** . U kunt deze sturen naar de scriba J. Post, per email: j.postman@kpnmail.nl

Conferentie 18+ | 15 - 18 september 2017

Sterven, wederkomst en eeuwigheid. Drie woorden die iets gemeenschappelijks hebben: het gaat nog gebeuren, maar we weten niet wanneer. Wat ook een gemeenschappelijke deler kan zijn, is de inhoud van de hoofdtitel van de komende conferentie: verlangen naar het sterven of de wederkomst om eeuwig bij God te zijn. Samen met zo'n 100 jongeren hopen we tijdens de komende Bijbelstudieconferentie stil te staan bij dit thema, dat luidt: met groot verlangen uitzien. Over sterven, wederkomst en eeuwigheid. Een thema dat veel vragen op kan roepen, waarop misschien vaak geen antwoord is te geven. Vragen als: hoe ziet de eeuwigheid eruit, hoe zit het nu met de eindtijd, hoe zal de wederkomst gaan? Maar er zijn ook andere vragen die we kunnen stellen. Verlang ik naar Christus' komst, omdat ik dan eeuwig bij Hem zal zijn? Of maakt het me bang, omdat ik weet dat ik niet klaar ben voor Zijn komst? Dit zijn vragen die gaan over leven of dood. Vragen die hopelijk beantwoord zijn aan het eind van het weekend! Zodat je naar huis gaat met een nieuw of een vernieuwd verlangen naar die grote dag.

Zoals gebruikelijk zijn er 3 lezingen en een preek die betrekking hebben op het thema. Ook bespreken we de lezingen met elkaar in groepjes. Daarnaast is er veel ruimte om met elkaar te praten, muziek te maken, een wandeling te maken of gewoon even tijd voor jezelf te nemen. Zaterdagmiddag is er een vrije middag, die je zelf kunt invullen. We hopen dat jij erbij bent! Je kunt je D.V. vanaf 19 juni aanmelden via de website van de HHJO.

- Datum: D.V. 15 tot en met 18 september 2017
- Locatie: Het Natuurvriendenhuis Koos Vorrink te Lage Vuursche
- Thema: met groot verlangen uitzien. Over sterven, wederkomst en eeuwigheid.

De kerkenraad wenst u een gezegende vakantie periode toe.

Psalm 121 :5

“De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw Schaduw, aan uw rechterhand”.